

Vriendenbericht 2

September 2013



Stichting Vrienden van
Brabantse Landgoederen

Vriendendag

In ons eerste Vriendenbericht werd-ie al aangekondigd: onze eerste Vriendendag, die op zaterdag 5 oktober a.s. wordt gehouden op Landgoed Baest.

De vrienden die zich daarvoor aanmelden worden om 13.30 uur gastvrij ontvangen in de Eikenhoef. Daar hoort u alles over de geschiedenis maar ook over de toekomstplannen van Landgoed Baest. Het thema van de Vriendendag is 'biodiversiteit op landgoederen'. U maakt kennis met de wijze waarop met de natuur op o.a. Landgoed de Langakkers bij Leende wordt omgegaan.

Food4Bees – waarover we u in ons eerste Vriendenbericht al over informeerden - speelt ook op deze biodiversiteit in en u hoort meer over de vliegende start die Food4Bees sedert haar oprichting in april van dit jaar heeft gemaakt.

Natuurlijk wordt voor u ook een rondleiding verzorgd op Landgoed Baest, die geheel in Brabantse sferen zal plaatsvinden. Deze Vriendendag wordt besloten met een hapje en een drankje.

Wanneer u deze Vriendendag wilt bijwonen, dient u zich wel vóór 30 september a.s. aan te melden door een email te sturen naar info@brabantselandgoederen.eu. De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon en kunnen (vooraf) worden overgemaakt op rekeningnummer NL09RABO0131270575 t.n.v. St. Vrienden van Brabantse Landgoederen, graag o.v.v. 'deelname vriendendag'. U ontvangt een bevestiging van uw deelname met het volledige programma van deze dag.



foto: de Eikenhoef op Landgoed Baest



Week van het Landschap

Van 22 tot en met 29 september 2013 vindt de jaarlijkse Week van het Landschap plaats, deze keer op Landgoed Tongelaar in Mill. Het thema van deze week is 'Das pas genieten'. Er is een uitgebreid programma voor jong en oud, gericht op natuurbeleving, kunst en cultuur. Er zijn fraaie wandelingen en fietsroutes uitgezet en u kunt deelnemen aan bijzondere excursies, o.a. naar Landgoed en Kasteel Tongelaar zelf. Een unieke gelegenheid om dit deel van het Brabantse land eens nader te leren kennen. De week van het Landschap wordt op 29 september afgesloten met een kasteelfair op Landgoed Tongelaar, waarbij ook een streekmarkt wordt georganiseerd. Alle activiteiten en deelname aan de excursies zijn gratis!

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.brabantslandschap.nl/actueel/week-van-het-landschap.

Natuurwerkdag

Op zaterdag 2 november 2013 vindt de jaarlijkse landelijke Natuurwerkdag plaats. Ook u kunt de handen uit de mouwen steken en een dagje heerlijk in de natuur aan de slag gaan op één van de deelnemende Brabantse Landgoederen. Dit jaar zetten onder meer Landgoed de Vijverhoeve in Huijbergen, Landgoed De Bouwen in Heeze en Landgoed De Moeren nabij Zundert de deuren open en de gereedschappen klaar voor de vrijwilligers die willen helpen om de natuur rondom het landgoed te onderhouden. Kijk voor een volledig overzicht van alle deelnemende landgoederen én voor uw aanmelding op www.natuurwerkdag.nl/meedoen.



Rubriek Brabantse wetenswaardigheden: het Wapen van Brabant

Het wapen van Brabant – waar ook het logo van onze Stichting op is gebaseerd – vindt zijn oorsprong in 1106, toen de eerste hertog van Brabant, Godfried met de Baard en destijds graaf van Leuven, het gebied in leen kreeg. Hij voerde de leeuw in zijn vaandel. Hendrik I ging later in de twaalfde eeuw deze leeuw in zijn wapen voeren. We weten pas sinds het midden van de dertiende eeuw dat de leeuw van goud was op een veld van sabel. In de veertiende eeuw werden, zoals toen gebruikelijk raakte, de nagels en de tong keel (= rood) gekleurd.

Tijdens de Bourgondische en Habsburgse overheersing werd de hertogskroon meestal weggelaten, omdat Brabant niet meer zelfstandig was. Pas in 1798 werd de hertogskroon weer definitief ingevoerd.

Bij de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd in 1815 het oude hertogdom Brabant in drie provincies verdeeld: Noord-Brabant, Antwerpen en Zuid-Brabant. De provincie Antwerpen kreeg een nieuw wapen, maar dat van de provincies Noord- en Zuid-Brabant bleven ook na de afscheiding van België identiek. Wel kreeg de Noord-Brabantse leeuw er op 15 juli 1920 twee gouden leeuwen als schildhouders bij. En zo is het nog steeds.....



het wapen van de provincie Noord-Brabant

COLOFON

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Woudrichemseweg 38, 4286 LB Almkerk
tel. 0183 400 533
info@brabantselandgoederen.eu

Kijk voor meer informatie op: www.brabantselandgoederen.eu