



### Uitnodiging tweede Hertog Jan lezing

Na de succesvolle eerste Hertog Jan lezing die in 2014 werd verzorgd door Dr. Jan van Oudheusden, is nu Prof. Luc van Duerloo, hoogleraar aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit van Antwerpen, bereid gevonden de tweede lezing te verzorgen. De heer Van Duerloo heeft vele publicaties op zijn naam staan, en is een begenadigd spreker. Tijdens zijn lezing, die als titel heeft “de aartshertogelijke jacht in Brabant” neemt hij ons mee naar het Hertogdom Brabant van de Middeleeuwen.

De lezing vindt – heel toepasselijk – plaats in 's-Hertogenbosch, waar we te gast mogen zijn in het Zwanenbroedershuis, in de schaduw van de Sint Jan. De lezing wordt gehouden op donderdag 16 april 2015 om 20.00 uur.

U dient zich wel tevoren aan te melden door een bericht te sturen naar [info@brabantselandgoederen.nl](mailto:info@brabantselandgoederen.nl). Na aanmelding ontvangt u de verdere adresgegevens en informatie over het parkeren in de omgeving van het Zwanenbroedershuis.

De lezing is voor onze Vrienden gratis toegankelijk, maar wilt u vast wel uw donatie voor 2015 (ten minste € 25,00) overmaken op rekeningnummer **NL09RABO0131270575** o.v.v. ‘donatie 2015’?



### Werkgroep tuinen

Zoals in een eerder Vriendenbericht al was vermeld, hebben de tuinbazen van een aantal Brabantse landgoederen en buitenplaatsen de handen ineens geslagen om samen hun kennis en ervaring te delen op het gebied van historische tuinen en tuinonderhoud. Bent u ook betrokken bij een landgoed of buitenplaats met een historische tuin en wilt u ook uw kennis delen én verbreden? Meldt u dan nu aan om deel te nemen aan de werkgroep door een email te sturen naar [info@brabantselandgoederen.eu](mailto:info@brabantselandgoederen.eu). Ook mensen met een specialistische kennis (bijv. leifruit, citrusbomen, of bosbouw) zijn van harte welkom om aan deze werkgroep deel te nemen.



### Evenementenkalender

De stichting is bezig haar website verder uit te breiden om meer informatie over landgoederen in Brabant te kunnen ontsluiten. Hebt u op uw landgoed bijzondere activiteiten of evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn? Meldt deze dan aan via [info@brabantselandgoederen.eu](mailto:info@brabantselandgoederen.eu). De stichting doet haar best om die activiteiten op de website en/of in een volgend Vriendenbericht te vermelden.

## Boekentip: Hein Vera



In 2011 promoveerde Hein Vera met zijn proefschrift, " ... *Dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen*" aan de Radbouduniversiteit. Zijn proefschrift – dat nu in boekvorm verschenen is - gaat over de rechtsgeschiedenis, landbouw-geschiedenis en landschapsgeschiedenis in het midden en oosten van Noord-Brabant van circa het jaar 1000 tot aan onze eeuw. Al in de middeleeuwen bestond in de Meierij een georganiseerde samenleving met kerkelijke en wereldlijke infrastructuur. Later ontstonden er complexe administratieve en juridische organisaties die nogal eens met elkaar in de clinch lagen. De rechten op de gemene gronden waren ook eeuwenlang een bron van ruzie tussen verschillende dorpsgemeenschappen, maar zelfs binnen dorpsgemeenschappen konden ze voor onrust zorgen. Een zeer lezenswaardig boek dat verkrijgbaar is via [www.picturespublishers.nl](http://www.picturespublishers.nl).

## Uitgelicht: Vriend van.....

Deze keer heeft Veerle Moens, verbonden aan Kasteel d'Ursel in de buurt van Antwerpen, een tweetal vrijwilligers van het kasteel aan de tand gevoeld over hun vrijwilligerswerk aldaar. Haar verslag over Geert Schellemans en François Genijn, twee van de meest trouwe helpers.

François Genijn woonde ooit vlakbij het kasteeldomein. "Ik ging er veel wandelen, maar ik geraakte nooit binnen omdat het kasteel toen niet in gebruik was. Toen ik hier twee jaar geleden voor het eerst als vrijwilliger kwam werken, was dat een echte openbaring. Ik ben een grote fan van BBC-reeksen als *Downton Abbey*, *Upstairs, Downstairs* en *Are You Being Served*. Telkens ik hier kom, lijkt het wel of ik me er zelf middenin bevind."

Geert Schellemans is één van de vrijwilligers van het eerste uur. Hij heeft er het meeste dienstjaren opzitten. "Ik begon ooit met het serveren van drank na de concerten. Ik kwam toen enkel op de benedenverdieping. Door de andere taken die ik met de jaren ging uitvoeren, kwam ik intussen ook op andere plekken in het kasteel. Ik sta er telkens weer van versteld hoeveel gangen en deuren er in dit kasteel zijn.



Nieuwsgierig als ik ben, vraag ik

me dan steeds af wat er zich allemaal achter deze deuren heeft afgespeeld. Ik weet al veel, maar vind het enorm boeiend om telkens weer nieuwe dingen te horen over de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners."

"Intussen ken ik alle verdiepingen van het kasteel", gaat Geert verder. Maar mijn lievelingsplek blijft toch de statige inkomhal. Die is echt indrukwekkend. Er hangen portretten van vroegere bewoners en het lijkt wel of ze je volgen met hun ogen wanneer je hier passeert." François is elke keer weer onder de indruk van de aankomst bij het kasteel. "Je wandelt via de Kasteeldreef de lange oprijlaan op en gaat zo recht het kasteel binnen. Je hebt vandaar een prachtig zicht tot aan de spiegelzaal en het balkon met de vijver erachter. Echt imposant vind ik dat."



Van het opdienen van drank, over het bussen van flyers tot het toezicht houden bij tentoonstellingen: niks is dit duo te veel. “We kruipen zelfs met plezier in een livrei, zoals recent nog tijdens het jaarlijkse Winterbal in het kasteel. Wij hebben de hele avond glazen af en aan gedragen. We verkleden ons graag en hadden een leuk contact met de gasten. Sommigen wilden zelfs met ons op de foto. We voelden ons een komisch duo en het was eens wat anders dan het gele T-shirt dat we droegen tijdens de Kasteelfeesten.”

Wanneer we hen vragen waarom ze dit werk nu zo graag doen, beginnen hun ogen te glinsteren. “Werken in dit kasteel voelt niet als een opdracht. Je beleeft altijd wel iets en ontmoet ook veel mensen. Dit werk geeft ook veel meer voldoening dan een betaalde job. Je kiest hier helemaal zelf voor en dat gevoel van vrijheid is een grote meerwaarde. En ook al doen we dit vrijwillig, we voelen ons rijkelijk vergoed.”

### **Agendatips:**

16 april 2015: Hertog Jan Lezing door Prof. Luc van Duerloo in 's-Hertogenbosch!!! Meldt u snel aan voor deze veelbelovende lezing, want het aantal plaatsen is beperkt!

25 mei 2015: Dag van het Kasteel, met als thema “Kastelen en Buitenplaatsen” waarbij ook diverse Brabantse kastelen en buitenplaatsen te bezichtigen zijn!

12 en 13 september 2015: Open Monumentendag met dit jaar de opening in Bergen op Zoom.

21-28 september 2015: Week van het Landschap met diverse activiteiten

3 oktober 2015: derde Vrienden en Vrijwilligersdag van de Vrienden van Brabantse Landgoederen

7 november 2015: landelijke Natuurwerkdag



---

### **COLOFON**

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen  
Woudrichemseweg 38, 4286 LB Almkerk  
tel. 0183 400 533

Kijk voor meer informatie op: [www.brabantselandgoederen.eu](http://www.brabantselandgoederen.eu)

[info@brabantselandgoederen.eu](mailto:info@brabantselandgoederen.eu)