



December 2020

Beste Vrienden van Brabantse Landgoederen,

Ook deze keer een Vriendenbericht anders dan anders. Afgelopen jaar helaas geen persoonlijke ontmoetingen bij de Hertog Janlezing of de jaarlijkse Vriendendag. Veel van onze aangesloten landgoederen kunnen geen gasten meer ontvangen, ook musea zijn momenteel weer gesloten. Dat heeft natuurlijk direct zijn invloed op de inkomsten die gegenereerd worden om de landgoederen te kunnen onderhouden. Nu hebben onze historische landgoederen wel bewezen de tand des tijds te kunnen doorstaan, maar alle maatregelen die genomen zijn om de opmars van het Coronavirus in te dammen hebben een enorme impact op een groot deel van onze bevolking, ook van onze Vrienden. Een reden temeer om ons rond de Kerstdagen, in een dit jaar wel héél klein verband, te bezinnen op wat nu écht belangrijk is in het leven.

Hoewel we momenteel geen bezoek kunnen gaan brengen aan onze mooie Brabantse landgoederen, betekent dat nog niet dat we niet kunnen genieten van de historische pracht van onze landgoederen. Wij brengen u graag wederom het schitterende boek 'De mooiste kastelen en voorname huizen van Noord-Brabant' van architectuurhistoricus Wies van Leeuwen en



fotograaf Marc Bolsius onder de aandacht. In dit boek zijn maar liefst zeventig kastelen, landhuizen en andere huizen met unieke interieurs vastgelegd in woord en beeld. Er zijn middeleeuwse interieurs zoals dat van de Bossche Moriaan, interieurs van kastelen als Heeze en Heeswijk, maar ook kleurige moderne kamers van de hand van Gerrit Rietveld in het Bergeijkse Huis Van Daalen. En laten we vooral de paleizen niet vergeten: het Bredase stadspaleis van de Nassaus en de Markiezenhof in Bergen op Zoom met zijn laatgotische Hofzaal en Franse stijlkamers uit de achttiende eeuw. Huizinghe de Loet in 's-Hertogenbosch heeft niet alleen een weelderig interieur, maar ook een prachtige stadstuin. Nog meer schitterende parken zijn te zien bij Landgoed Baest en bij Landgoed Mattemburgh op de Brabantse Wal. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die zelfs

maar een beetje belangstelling heeft voor Brabantse landgoederen!

Maar er zijn meer boeken waarmee we kunnen genieten van de rijke Brabantse geschiedenis. Wij geven u nog enkele 'boekentips' zoals in eerdere Vriendenberichten zijn opgenomen:



Zo zijn er van Jan Lampo (Hertog Janlezing 2019) onder meer 'Gelukkige Stad' over de gouden jaren van Antwerpen tussen 1485 en 1585, en 'Barokke Stad' over de zilveren jaren van Antwerpen tussen 1588 en 1713. Zéér lezenswaardig.

Een ander prachtig boek is 'Erfgoed van de Brabanders', van Jan van Oudheusden, provinciaal historicus van Noord-Brabant én zeer gewaardeerde spreker bij onze Hertog Janlezingen. In dit boek zijn een kleine vierhonderd karakteristieke en vaak verrassende elementen van de Brabantse geschiedenis belicht.



Voor wie meer geïnteresseerd is in de Brabantse natuur, is het boek 'Natuurgebieden in Noord-Brabant; ontstaan, ontginning en natuurontwikkeling' een aanrader. In dit fraaie boek van bijna 500 pagina's wordt besproken hoe de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant zijn ontstaan en hoe de mens in de loop van de tijd deze landschappen heeft veranderd.

Tot slot:

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen wenst u fijne kerstdagen toe en hoopt u in 2021, als de maatregelen het weer toelaten, als Vriend van Brabantse Landgoederen persoonlijk bij één van onze activiteiten te mogen begroeten.



COLOFON

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen
Woudrichemseweg 38, 4286 LB Almkerk
tel. 0183 400 533
info@brabantselandgoederen.eu

Kijk voor meer informatie op: www.brabantselandgoederen.eu